

SCHRIJF JIJ HET MOOISTE VERHAAL?

Doe je mee aan de verhalenwedstrijd? Schrijf dan een verhaal dat te maken heeft vriendschap. Wij hebben alvast het begin van het verhaal geschreven en jij mag het afschrijven.

Voor wie: alle kinderen van 8 jaar en ouder

Inleveren: uiterlijk 31 oktober 2018

Waar: boekhandel 'De Fontein', Kerkstraat 32, Hattem

Lachend lopen Joep en Lieke door de straat. "Zag jij dat ook?", vraagt Lieke. "Ja, in die tuin stond een paraplu in een bloempot, net alsof het een boompje is".

"Zullen we er nog een keer langslopen?". Samen lopen ze nog een keer langs het huis. Het is toch echt zo, in een grote bloempot staat een groene paraplu. Uitgekapt. Net een klein boompje.

Lieke vraagt zich hardop af waarom iemand dat zou doen. Joep kijkt nog eens goed en ontdekt nóg een paraplu. "Kijk, voor het raam staat ook een paraplu in een bloempot".

Joep en Lieke weten niet wie er woont. Vorige week stond het huis nog leeg. "Als we nu stiekem aanbellen en dan verstoppen," zegt Joep: "dan ontdekken we vanzelf wie er woont". Voordat Lieke antwoord kan geven, rent hij al naar de voordeur en drukt op de bel. Snel verstoppen ze zich achter de bosjes, maar ze zijn niet snel genoeg.

"Ja, jullie daar", klinkt een zware stem uit een raam boven in het huis. "Ik zie jullie wel zitten, meisje met de rode jurk en jongen met het groene shirt". Joep en Lieke kijken verschrikt omhoog...

Hoe loopt dit verhaal af? En wat deden die paraplu's in de bloempotten?

Je verhaal mag maximaal 2 pagina's lang zijn en je mag zelf een titel verzinnen. Het maakt niet uit of het met de hand geschreven is of dat je het verhaal typt. Je kunt het verhaal ook downloaden via www.fonteinhattem.nl.

Lever je verhaal uiterlijk 31 oktober 2018 in bij boekhandel 'De Fontein' of mail het naar info@fonteinhattem.nl.